



VERSLAG VIERING 50-jarig jubileum TTV DE KROON.

Gisteren, 3 september 2011, was er alle gelegenheid voor de leden en genodigden van de tafeltennisvereniging "de Kroon" om het 50 jarig jubileum te vieren.



Een 20-tal belangstellenden welke zich voor het bowlen bij Bowling "de Molen" hadden opgegeven meldden zich tijdig bij Eric en Ruud zodat na het ingooien de wedstrijdjes konden beginnen. Omdat alle banen waren afgehuurd lukte het ook nog om een 2de wedstrijd te spelen. Tussentijds kon men zich tegoed doen aan een drankje dat geen luxe was bij het prachtige en warme weer buiten.



Inmiddels was ondergetekende bezig om in WOK "de Molen" de toegewezen hoek in te richten en te voorzien van een "historische" tafel waarop informatie/foto's/ plakboeken enz. enz. uit de "oude doos", om een prachtig "Kroon bloemstuk" als tastbare herinneringen waren uitgesteld.

Vanaf 17.45 stroomden de eerste gasten binnen, werden door ondergetekende begroet en naar "de tafel" geleid om met elkaar de eerste begroetingen en herinneringen te delen. Als even na zessen "de bowlers" oversteken wordt het pas echt druk!!



Toen de 60-tal aanwezigen zich tenslotte gegroepeerd en een plaatsje gevonden hadden opende ondergetekende om 18.15 de avond met een welkomstwoord tot de aanwezigen, maar ook richting speciale gasten zoals: *erevoorzitter* Jan Bour, *1ste voorzitter* Frans Kessler, *oud voorzitters* Clive Prandi en Eric Reintjes, *lid van verdienste* Jo Groenen, *oud 1ste team- spelers* Tiny Verhoeven en Eric Companjen en tenslotte Stephan Gijsbers, opgefleurd met een ludieke opsomming van ieders *persoonlijke* historie.

Eric Reintjes gaf een kort overzicht van het wel en wee van de lange "de Kroon"-historie door de jaren heen met daarbij uiteraard de vele hoogtepunten, welke binnen de vereniging werden beleefd maar tenslotte ook de huidige actuele hoogtepunten zoals de jaarlijkse visbarbeque en de 4-daagse verkoopactie.



Om half 7 was het woord aan de eigenaar van het Wokrestaurant om een korte uitleg te geven omtrent de gang van zaken rond het wokken en maakte het gezelschap dankbaar gebruik van de gelegenheid om de rest van de avond het innerlijke naar ieders persoonlijke wens te versterken.

Opvallend was dat het ijs erg snel gebroken was en als *een grote familie* werd niet alleen gegeten en gedronken maar werden of vele herinneringen opgehaald of gezellige dagelijkse discussies gevoerd waarbij de diverse "fotografen" volop in de weer waren. Het geheel leidde in ieder geval naar een gemoedelijke avond waarvan *helaas* de tijd voorbij vloog!!



Rond half 10 werd de avond besloten met de overhandiging aan alle aanwezigen van het overzicht van "de Kroon historie", zoals verwoord door Eric met aan de achterzijde een "herinnering" uit de 70-jaren alsmede een modern mini-frame met de Kroon-kleuren en de gele tekst: **TTV De Kroon Malden 1961-2011**

.....



Als deelnemer en coördinator van het geheel kijk *ik* terug op een geslaagde, leuke en gezellige jubileumavond.

4 september 2011, Jan Peters, coördinator 50-jarig jubileum